

Behoud hotel waar schilderskolonie was



JUAN VRIJDAG / DCI MEDIA

Met verbijstering en woede lees ik over plannen om hotel Van Dijk (Barentsma/Vangaelen) te slopen. Zijn ze nu helemaal gek geworden daar in Heeze?

Marc van Abbe

Heeze

De plannen tot sloop van hotel Van Dijk getuigen van weinig kennis over de cultuurhistorische waarde van deze omgeving. In het oude hotel huisde rond de eeuwwisseling de schilderskolonie met Jan Akkringa, Jan Sluijters, Willem de Zwart, Willem Janssen en andere nationale grootheden. Zij zochten en vonden het authentieke Brabantse leven in een onverprutst Brabants decor. Vanwege misplaatste 'moderniteit' (het zal wel weer om de poen gaan) moet dit oergezellige pand met zijn prachtige tuin wijken voor een soort mini-Van der Valk.

De wethouder zegt: het valt binnen de regels, maar de Stichting Mooi Heeze-Leende vindt dat onvoldoende. Zijn de Heezenaren in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van de roef op hun erfgoed? Of is het gesprek met de ondernemer en de wethouder al lang geleden in beslotenheid gevoerd? Toen had de wethouder moeten beseffen, nee moeten willen, dat alle Heezenaren zouden meebeslissen.

Om de Stichting een hart onder de riem te steken: ook bij de voorgenomen sloop van het Van Abbemuseum in Eindhoven dachten de bestuurders dat het een gelopen race was. Ze hebben niet gewonnen. Het oude gebouw staat er nog! Dus, wend u tot de hoogste culturele instanties in het land, tot de minister, tot de Koning. Want zo te zien heeft uw eigen gemeentebestuur geen enkele kennis van de cultuurhistorische waarde van uw bebouwde omgeving.

Marc van Abbe is vice-voorzitter van de Henri van Abbe Stichting in Eindhoven
